



Θεωρείο

ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι ζηλωτές και τα τρόλ

Είναι το πέμπτο από τα είκοσι μαθήματα από τον 206 αιώνα που μας προσφέρει ο ιστορικός Τίμοθι Σνάιντερ στο βιβλίο του «Απέναντι στην τυραννία», το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα σε μετάφραση της Κατερίνας Σχινά από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Οταν οι πολιτικοί πηγέτες δίνουν το αρνητικό παράδειγμα, γράφει ο Σνάιντερ, η αφοσίωση κάθε πολίτη στην έντιμη άσκηση του επαγγέλματός του γίνεται πιο σημαντική.

Ο Τίμοθι Σνάιντερ αναφέρεται ενδεικτικά στους κρατικούς λειτουργούς, τους δικαστές, τους δικηγόρους, τους επιχειρηματίες. Και μπαίνει κανείς στον πειρασμό να προσθέσει τους δημοσιογράφους. Οχι επειδή δεν θα έπρεπε μια δημοσιογράφος που συνεργάζεται με τη δημόσια τηλεόραση να κάνει τη δουλειά της όσο αντιδεοντολογικά θέλει υπηρετώντας σαν πιστός στρατιώτης το αρνητικό παράδειγμα του πολιτικού πηγέτη της καρδιάς της και λοιδορώντας εκείνους της αντιπολίτευσης με χλευαστικά υποκοριστικά. Αλλά επειδή

δεν επιτρέπεται σε κανένα κόμμα να ζητάει την απομάκρυνση κανενάς δημοσιογράφου ακόμη και αν εκείνος λειτουργεί σε απόλυτο δεοντολογικό κενό.

Ο Η ΣΥΡΙΖΑΝΕΔ δημιούργησαν πολλούς εχθρούς στα μέσα ενημέρωσης. Η ΝΔ δεν χρειάζεται να προσθέσει τους δικούς της σε αυτό τον κρυμμένο πόλεμο. Ο ένας λόγος είναι ότι δύσκολα θα βρει πρόθυμους δημοσιογράφους σε ρόλο κομματικών ζηλωτών να παραδίδουν με υψωμένο το δάχτυλο μαθήματα αντικειμενικότητας στους άλλους. Ο άλλος, ότι και η ίδια έχει εκμεταλλευτεί στο παρελθόν τις συχνότητες της δημόσιας τηλεόρασης. Αυτό που ζητείται, επομένως, είναι ένα διαφορετικό υπόδειγμα. Και η έντιμη άσκηση του επαγγέλματος που θα έλεγε και ο Τίμοθι Σνάιντερ; Στις δημοκρατίες την κρίνουν άλλοι. Είτε μιλάμε για τους δημοσιογράφους που κάνουν τη δουλειά τους είτε για εκείνους που κάνουν τους τιμπτές τους. Ή ακόμη και για εκείνους που κάνουν τα τρόλ.